

Göteborgssånger



Inmarsch GÖTEBORG

När Göteborg
- när Göteborg
Marscherar in
- marscherar in
När Göteborg marscherar in.
Då blir det jubel på hela TC, när Göteborg marscherar in.

När Göteborg
- när Göteborg
För flaggan fram
- För flaggan fram
När Göteborg för flaggan fram.
Då blir det jubel på hela TC, när Göteborg för flaggan fram.

När Göteborg
- när Göteborg
Tar hem en spurt
- Tar hem en spurt
När Göteborg tar hem en spurt.
Då blir det jubel på hela TC, när Göteborg tar hem en spurt.

När Göteborg
- När Göteborg
Tar (GM, UM, SM)-guld
- tar GM-guld
När Göteborg tar GM-guld.
Då blir det jubel på hela TC,
när Göteborg tar GM-guld.



Först på TC

Först på TC är alltid Göteborg,
är alltid Göteborg, är alltid Göteborg.

Först i spurten är alltid Göteborg,
är alltid Göteborg, är alltid Göteborg.

Sist i duschen är alltid Göteborg,
är alltid Göteborg, är alltid Göteborg.

Vad gör vi? Nu kör vi!

Vad gör vi?
- Nu kör vi!

Vad gör vi?
- Nu kör vi!

Ett, två tre

Ett, två, tre - Götet är på G

Ett, två, tre - Alla andra vill va me'

Ett, två, tre - Götet är på G

Ett, två, tre - Alla andra får nu se



Det är vi som är Göteborg

Vi har sprungit i samma klass i snart ett år,
jag har glömt mina misstag så gott det går
men när jag springer ut i skogen, tappar jag allt.

Jag springer omkring och jag fattar ingenting,
jag borde tränat bättre men vad ska jag ta mig till när
det enda som jag tänker på är guldets i mål,
som kan bli vårt. vi vill åh.

Det är vi som är Göteborg,
åh vi springer vi kämpar oss fram.
Åh vi ruschar, vi jublar allt vi kan.
Götet, hemstad, vårt land. x2

Jag kommer in på spurten ensam i storledning,
drömmen förverkligades, segern är vår igen.
Tillsammans har vi kämpat så hårt vi kan, vi har varann.

Bussen rullar hem, bergis låter så högt igen.
Inga sura miner av helgens prestationer.
Alla sjunger med på en Göteborgs-låt-
högt som fan. Vi vann åh.

Det är vi som är Göteborg,
åh vi springer vi kämpar oss fram.
Åh vi ruschar, vi jublar allt vi kan.
Götet, hemstad, vårt land. x4



Dom är ledsna

Fem på morgonen i New York City,
Går en man i en sliten gammal hatt.
Sveper rocken kring den tunna kroppen,
Huttrar till, det har varit kallt inatt.
Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko.
Vandrar vidare, men utan framtidstro.

Fem på morgonen i Hallonbergen
Står en kvinna med gråten i sin hals.
Tittar håglöst in i morgonsolen,
Hon e trött, hon har inte sovit alls.

Två av fem miljarder människor på vårt klot
Men mot deras ångest finns det ingen bot.

För dom är ledsna för att dom inte e från Göteborg
Dom kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg.
Det är inget fel på att vara etiop,
Men inte riktigt rätt ändå, de vet de allihop.
Och de gråter så de krampar när de får en inre syn
Av hur vi som e från Götet tar en öl på avenyn!

En fotbollsskille får sitt genombrott och
Snackar proffskontrakt med fem italienska klubbar
ändå känner han att tåget har gått
En annan gubbe med en ollonpiercing o latexhuva
Skriker ta mig i röven gubbar
Men vi ger honom inte nåt

Samma tomma blick o tårars salta smak,
Och om man frågar säger båda samma sak:

Dom är ledsna för att dom inte e från Göteborg
De kan inte se polisen dunka buss på Chapmans torg.
Det är inget fel på att va från Mölndalsbro,
Men fjorton stopp med 4: an svider mer än man kan tro.
Och dom gråter så de krampar när de får en inre syn

Av hur vi som e från Götet, Av hur vi som e från Götet
Av hur vi som e från Götet tar en öl på avenyn!

Göteborgslåten

Göteborg denna underbara plats ååh, jag kan inte få nog utav din
charm, din puls, din doft (doft), doft (doft), du är staden som får mig att
le, yehehe.

Majorna å Haga, Landala, Linné, Vaaaaaasastan, Guldheden,
Johanneberg och självklart Avenyn, hamnen å operan å en härlig tur på
Liseberg.

Göteborg, Göteborg, det är alla städers stad, jag är kär, möt mig där, jag
får aldrig nog.

Ohlala, ohlala. Utav staden som om sommarn, sjuder av kärleken.

Göteborg, Göteborg, du är städernas Rolls Royce, vackra flicks, sköna
boys.

Jag får aldrig nog ohlala, ohlala. Utav staden i mitt hjärta, det e ju
Göteborg.

Kom, häng med på Nya-gamla Ullevi, ååh, ta en tur med paddan ta och
softa ner i Slottskogen, sen, lyssna på och njut av stadens sorl å Mix
Megapol.

Göteborg, Göteborg, det är mina drömmars stad. Jag är kär, möt mig
där. Jag får aldrig nog. Ohlala, ohlala. Utav staden som om sommarn,
sjuder av kärleken.

Göteborg, Göteborg, här är vi alltid på G, vackra flicks, sköna boys, jag
får aldrig nog.

Ohlala, ohlala. Utav staden i mitt hjärta, det e ju Göteborg.

Göteborg, Göteborg, det är alla städers stad. Jag är kär, möt mig där.
Jag får aldrig nog.

Ohlala, ohlala. Utav staden som om sommarn, sjuder av kärleken.

Göteborg, Göteborg, du är städernas Rolls Royce. Vackra flicks, sköna
boys. Jag får aldrig nog. Ohlala, ohlala. Utav staden i mitt hjärta.

Underbara, sköna, GÖTEBOOOOOOOOORG

Känn ingen sorg för mig Göteborg

Ge mig arsenik, pa-pa-pa
För stan är full av tanter och tragik
Pulver hjälpte mig verkligen, skriv det här i tidningen
För jag var nere men uppe på fem
A-A-A

Lillebror (lillebror), pa-pa-pa
Bli inte som jag när du blir stor
Du stod i dörren och sa "Är det här allt det blir så dör jag!"
Lillebror bli aldrig som jag
A-A-A

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Och Singoalla tror att om himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg



På diskotek, pa-pa-pa
Men jag tar allting på lek, även en hemlighet
Ta mig till kärlek, ta mig till dans
Ge mig nåt som tar mig någonstans
A-A-A

För jag vill veta om kärlek finns
Känn ingen sorg för mig Göteborg
Och Singoalla tror att om himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg

M-m-m, känn ingen sorg för mig Göteborg

Det var en kväll
På ett diskotek
Jag följde varje hennes danssteg
Och vi kanske ses, det finns en chans (vi kanske ses, det finns en chans)
På nån spårvagn någonstans

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! Ey! A-A A-A-A

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Jag vet att alla tror att om himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg